



THIRU VALAGUM FARM PROJECT

FOR ECOLOGY, AGRICULTURE
& HUMAN DEVELOPMENT

'Heilzame Aarde'

Nieuwsbrief

Stichting Thiru Valagum Farm

2013

Maart

Nummer 39



Verzamelen van rijstestro voor het vee.



Stichting Thiru Valagum Farm
Ten dienste van **Thiru Valagum Farm** in India

Secretariaat en Penningmeesterschap Francois Impens,
De Veste 172 C, Oostelijk Bolwerk, 4531 GX Terneuzen.
Tel 0115-621344

E-mail ; sennimi@zeelandnet.nl

www.heilzame-aarde.nl

Triodos Bank Postbus 55 3700 AB Zeist Rekeningnummer 21 21 91 187

Gerrit Impens inzake Thiru Valagum Farm Terneuzen

Kamer van Koophandel Dossier nr 22052479

Onze **stichting** is door de belastingdienst aangewezen en geregistreerd als

ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat uw donaties / giften aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting.

De stichting is winnaar van Dagblad BN De Stem 'Ontwikkelingsprijs 2005'.



U kunt vriend worden van **Stichting Thiru Valagum Farm** en meespelen in de **Vriendenloterij**. Een lot kost Euro 10,- per trekking en **de helft van uw inleg gaat rechtstreeks naar Thiru Valagum Farm** terwijl u zelf kans maakt op velerlei prijzen. Er zijn 14 trekkingen per jaar. De inleg voor elk lot wordt aan het eind van iedere maand van uw rekening afgeschreven voor de volgende speelronde. Vraag naar het papieren aanvraagformulier 0115-621344 of bel met de Vriendenloterij **0900 300 1400**
Afgelopen jaar bracht de Vriendenloterij bijna Euro 1.000,- op ten behoeve van de exploitatiekosten van **Thiru Valagum Farm**.



Nieuws van

Stichting Thiru Valagum Farm

en Thiru Valagum Farm in India

Beste vrienden,

Opa's indrukken. Oma Cecile en Opa Francois Impens hebben India bezocht voor de zevende maal. Ze verbleven aanvankelijk in Veeraperumanallur dorp en aansluitend logeerden zij voor de eerste keer op de boerderij in Deviyanandal dorp. Afgelopen jaren hield oma een dagboek bij en deze keer was opa zijn belevenissen ook aan het opschrijven. Hieruit nu enige indrukken;

Wat opa bijzonder ervoer is om als buitenlander te verblijven in India en hiermee zichzelf beter te kunnen verplaatsen in de situatie van de buitenlanders die in Nederland verblijven. Internationaal reizen kan op die manier meer begrip kweken voor andere culturen. In de omgang met de mensen op het Indiase platteland, heb je te maken met weinig of geen kennis van de engelse taal. Dit beperkt de spontane omgang met de lokale mensen. Daar bovenop ervaar je tijdens het verblijf een ander natuurlijk klimaat en zeker ook een ander arbeidsklimaat met mensen die vanuit andere drijfveren hun werk uitvoeren. De Indiase gemeenschap heeft een ingewikkelde structuur.

Een goede stroomvoorziening is nog steeds geen vanzelfsprekendheid in de deelstaat Tamil Nadu. Het algemene stroomverbruik is enorm toegenomen, terwijl de stroomopwekking nog steeds achterblijft. Dit ongemak kennen we al lang niet meer in Nederland. **Thiru Valagum Farm** maakt gebruik van een generator en slaat stroom op op accu's. Deelnemen aan het verkeer in India is overgeleverd worden aan lawaai en chaos. Wat ook extra aanpassing vergt tijdens het verblijf is de andere voeding, welke ook nog eens op andere tijden wordt geserveerd. Naast het feit dat we een dagje ouder zijn geworden, vraagt het extra inspanning, om het verblijf in een ontwikkelingsregio in de tropen succesvol te maken. Je

wordt op je zelf terug geworpen en ziet daarmee Nederland in een andere context.

Een bijzondere ervaring was het bezoek aan de drukke Rooms katholieke Maria bedevaartplaats Vellangani aan de kust van Bengalen, waar naast de bestaande basiliek er een grote nieuwe kerk wordt gebouwd. Eigenaardig te beseffen dat in midden Zeeuws Vlaanderen afgelopen periode katholieke kerkgebouwen werden gesloten!

Sinds bijna twee jaar bestond het bestuur van **Stichting Thiru Valagum Farm** uit 7 leden. Op het moment van schrijven is het ledental gereduceerd tot 3. Met de doelstellingen, samenwerking en uitvoering van zowel de stichting en het werk in India kwamen we niet op een lijn. Ondertussen werkt **Thiru Valagum Farm** voort, steunende op de bekende drie pilaren 'ecologie, landbouw en mens op weg' (zie pagina 8).



**'Plattelandsontwikkeling temidden van
de Dalit (kastelozen) gemeenschap
in Tamil Nadu, zuid India'.**

Familie- en zorgboerderij Thiru Valagum Farm.

Na drie jaren bouwen aan Thiru Valagum House op de boerderij in Deviyanandal dorp hebben we het gebouw afgelopen winter in gebruik genomen. De benedenverdieping staat ten dienste van de landbouwactiviteiten, de eerste verdieping bestaat uit verblijfsruimtes, keuken en kantoor en de tweede verdieping is gereserveerd voor gasten. 30 November 2012, op oma's 80e verjaardag, is het nieuwe huis ingezegend door een Brahminer priester uit Veeraperumanallur dorp. Tientallen genodigden genoten van de openingsbijeenkomst. Daarna hebben we het as van het offeringsvuur plechtig volgens de Hindoe tradities bij de ingang opgehangen en las oma een vers voor als extra zegening voor Thiru Valagum House.

Op 12-12-2012 hebben we een bijzondere bijeenkomst gehouden ter bezinning van de familie- en zorgboerderij [Thiru Valagum Farm](#). Een inspirerende ochtend met opa en oma als initiatiefnemers van de stichting en Dhanalakshmi en Gerrit als grondleggers van de impuls in India. We stonden stil bij wat Dhanalakshmi en Gerrit bezielde om [Thiru Valagum Farm](#) in het leven te roepen. We keken terug op de beginjaren en de eerste schreden, welke mogelijk waren door spontane ondersteuning van vrienden. We belichtten de tussentijdse evaluaties welke we samen mochten houden. We verwoordden de spirituele begeleiding vanuit Michael de huidige tijdgeest, ter bewustwording van de effecten van ons eigen handelen. Het Michaelslied 'The Heart Awakes' werd gespeeld op de fluit. Er werd ook uiteengezet, dat elk vernieuwend initiatief ten behoeve van positieve ontwikkeling onder een nieuwe groepsziel oftewel geestelijke bijstand vermag functioneren. In ons geval ten behoeve van Aarde en mens. In verband hiermee werd het gedicht 'Hero of the Future' van Gerrit voorgelezen. We stonden ook stil bij het feit dat [Thiru Valagum Farm](#) de bescherming wordt gevraagd van het Christuswezen, welke werkt vanuit de levenssferen om ons heen. Ook de unieke plaats waar de boerderij is gevestigd, wordt in dankbaarheid verzorgd met respect voor de specifieke identiteit welke de locatie geniet vanuit de besturing van de zogenaamde land-deva (de typische lokale landschapsziel). Vanuit deze samenhangende context willen we een moderne vernieuwende bedrijfsindividualiteit ontwikkelen ten dienste van Aarde en mens. Na een bijzondere Kersttijd in het bijzijn van Gerrit zijn zus Truus uit Nederland, hebben we half januari 2013 weer deelgenomen aan het Poongal Oogstfestival. Wederom kwam oma naar voren met een zelfgeschreven vers als zegening voor het land, de gewassen en de mens. Dit alles gaf ons kracht en vertrouwen dat [Thiru Valagum Farm](#) is gewenst, zoals het ten tijde in leven is geroepen, terwijl het stichtingsbestuur in Nederland ondertussen is verkleind. Straks in April 2013 bestaat de stichting 10 jaar. De originele intentie ten dienste van de familieboerderij blijft zoals het was bedoeld. We hopen de toekomst verder in te kunnen gaan met onze vertrouwende omringende vriendenkring. Uw prive giften dekten tijdens 2012 bijna 30% van de exploitatiekosten van [Thiru Valagum Farm](#). We hopen dat de kwaliteiten en de vaardigheden van Dhanalakshmi, Gerrit en hun groep landarbeiders

en bijbehorende kinderen de familie- en zorgboerderij toekomstige ondersteuning garandeerd. Uw prive schenkingen blijven welkom en noodzakelijk, om onze biologische werkwijze temidden van de plattelandsbevolking uit te kunnen voeren.

Weliswaar is er een herorientering gaande in India, om naast de biodynamische boerderij een nieuw initiatief in het leven te gaan roepen. We wensen het sociaal en cultureel werk met het accent op ecologische leefwijzen ten behoeve van de bevolking nog daadkrachtiger aan te gaan pakken. Dit vraagt nog veel tijd en een goed volhardend beleid. Sinds afgelopen halfjaar heeft de boerderij de volgende gewassen voortgebracht; rijst, vingergierst, sorghumgraan, ulunde bonen, pinda's, sezamzaad, olifantengras en boomvruchten zoals cocos en drumsticks. Daarnaast gaat er geregeld brandhout uit de plantages in de verkoop. Naast de 12 stuks vee verwachten we binnenkort weer een kalfje. De visvijver bracht enkele honderden vissen op. Tijdens 2013 breiden we het pluimvee wat verder uit en zijn we aangevangen met konijnen houden. Dankzij de nieuwe geriefelijke verblijfsruimte op de boerderij, is de zorg en aandacht voor de gewassen en de dieren toegenomen en kunnen we de productie van biologische producten gaan intensiveren.

Hartelijke groeten en we wensen iedereen alvast prettige Paasdagen, levenskracht en stralend licht,

namens stichtingsbestuur en boerderij **Thiru Valagum Farm**,
Dhanalakshmi en Gerrit Impens.



THIRU VALAGUM FARM PROJECT

*FOR ECOLOGY, AGRICULTURE
& HUMAN DEVELOPMENT*

Thiru Valagum = Heilzame Aarde



Poongal oogst festival 2013 met opa en oma Impens.



Thiru Valagum Farm

voor Ecologie, Landbouw en Mens op Weg

Drie pilaren waarop we bouwen

In Deviyanandal dorp:

Voor **Ecologie** met ons **Eco-center**

- Programma's voor Dalit kinderen, vrouwen en boeren.
- Voor (buitenlandse) studenten, vrijwilligers en ecotoerisme.

Voor **Landbouw** met onze **Boerderij**

- Werk- en leerboerderij voor de omringende dorpelingen.

In Veeraperumanallur dorp:

Voor **Mens op Weg** met onze **Coaching**

- Aanvullend avondonderwijs voor Dalit-kinderen.
- Microkrediet voor vrouwen.